

Mens erger je niet

Door Bert de Raaf

Klaagcoach zou zo de Van Dale in kunnen. Bart Flos noemt zichzelf zo en legt het begrip als volgt uit: een trainer en inspirator die binnen bedrijven probeert negatieve denkpatronen te doorbreken. Uit de vele voorbeelden blijkt hoeveel er mis kan zijn op kantoor. Flos maakt een karikatuur van zeurende, ontevreden, pessimistische kantoorklerken om ze vervolgens zijn genezing aan te bieden, die erg besmettelijk blijkt: denk positief, geloof in het ongelofelijke en ga ervoor. Waar hebben we deze NLP-techniek eerder gehoord? Juist.

Tjakkaa!



Pratchett past echt op een schijfje

Door Rory Ceulen

Dief van tijd, het zesentwintigste boek in de Schijfwereld-serie is al enkele jaren terug uitgebracht als hardcover en paperback in Nederland, maar komt nu ook uit als e-book. Suzan, kleindochter van de Dood probeert een rustig leven te lijden als lerares op een school in Ankh-Meurbork wanneer haar grootvader haar laat weten dat er iets mis is in de wereld en dat zij dit moet verhelpen. In de vallei van de Monniken der Geschiedenis krijgt de oude Lou-Tzi een leerling toebedeeld waar de andere monniken geen raad mee weten. Wanneer ze doorkrijgen dat er iets mis aan het gaan is met de tijd weet



de oude monnik het al snel: iemand is bezig een glazen klok te bouwen die de tijd voorgoed stil zal zetten. Hoe dit afloopt, leest u in dit mooie e-book. Wel jammer dat de namen zo vreselijk vertaald worden: dat kan echt beter.

Zeven jaar en ernstig ziek

Door Bert de Raaf

Valerie is een gezonde meid van midden twintig. Als ze foto's van zichzelf terug ziet als zevenjarig kankerpatiëntje, kan ze bijna niet geloven dat zij het is. En toch vocht ze achttien jaar geleden tegen nierkanker, die haar niet alleen een nier kostte, maar ook bestraling en tien maanden chemotherapie. Je vraagt je bij het lezen van het boek af hoe een kind van die leeftijd het allemaal redt. Ongelofelijk hoe de kleine zich erdoorheen slaat. De schrijfster kan er nu met de nodige afstand over schrijven: de onmacht, de vele prikken, de onwerkelijke, serieuze aanblik van een kaal hoofd. Het oogst bewondering en ontroering. Een aanrader.

Een kikker in mijn buik is het aangrijpende,



verrassend geestige en altijd hoopvolle relaas van een kind met kanker. Bovendien laat het zich lezen als een inspirerend eerbetoon aan de indrukwekkende wijze waarop Valerie haar leven als jonge vrouw weer op de rails krijgt.

Niet langer verstopt

Door Bert de Raaf

Na tientallen jaren verdringing durft Jessica Stern eindelijk over het misbruik te praten waarvan zijn zelf indertijd het slachtoffer werd. Ze was toen vijftien en zij en haar veertienjarige zus werden door een serieverkrachter misbruikt. De man is nooit gevonden. Mede daardoor beheerste het voorval haar leven: Stern stortte zich volledig op haar werk en werd een vooraanstaand expert op het gebied van terrorisme en post-traumatische stress. Nu pas durft ze het trauma dat haar al zolang bezighoudt, met de rest van de wereld te delen. De wijze waarop zij dat doet, is dapper. Haar grote expertise spreekt ook duidelijk uit het boek, wat het tot een

boeiend zelfanalyse maakt.



Weg met de colporteurs

Door Bert de Raaf

Het staat altijd hoog in de ergernistoepien: agressieve en opdringerige verkopers. En maar aandringen of u dat product koopt of die verzekering afsluit. Gek word je ervan. Gelukkig is er een belme-niet-register, maar eigenlijk zou een belme-niet-aan-register ook geen overbodige luxe zijn. Het frappante is dat de verkoopmafia, zoals Erwin Wijman de hiervoor beschreven verkopers op ludieke wijze van een naam voorziet, weinig effect sorteert. Aardige verkopers, sociale bedrijven zoals Interpolis doen het veel beter dan onpersoonlijke bedrijven als T-mobile. Het aardige van Wijmans boek is dat hij op ludieke wijze de commerciële voordelen laat zien van hoffelijk zakendoen.



Titel: Het anti-klaagboek ***

Auteur: Bart Flos

Uitgever: Uitgeverij Haystack

Pagina's: 184

Prijs: 15,99

Titel: De dief van tijd ****

Auteur: Terry Pratchett

Uitgever: De Boekerij

Pagina's: 290

Prijs: 14,95

Titel: Een kikker in mijn buik****

Auteur: Valerie Strategier

Uitgever: L.J. Veen

Pagina's: 176

Prijs: 14,95

Titel: Ontkenning ****

Auteur: Jessica Stern

Uitgever: Nieuw Amsterdam

Pagina's: 292

Prijs: 13,95

Titel: De verkoopmafia ***

Auteur: Erwin Wijman

Uitgever: Uitgeverij Haystack

Pagina's: 240

Prijs: 18,95